

Hvordan høre Gud tale?

Forord til læreren

For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus. Så snart vi begyndte at tale om bibeltimen, udbrød en dreng: "Jeg synes, at Gud er rigtig tarvelig!" "Hvorfor det?" spurgte jeg. "Fordi han kun taler til voksne. De voksne snakker altid om, at Gud har talt til dem. Hvorfor siger han ikke noget til mig?" "Ja," supplerede et andet barn, "Gud har heller aldrig talt til mig, og jeg vil ellers rigtig gerne høre ham sige noget!" Jeg prøvede at svare så godt, jeg kunne, men opdagede, at børnene ikke ville lytte til mine forklaringer. De var frustrerede og forvirrede, og det blev jeg egentlig også, jo mere, jeg tænkte over det.

Jeg var overbevist om, at Gud ønskede at tale med børn, men hvordan kunne det være, at disse børn, der havde været kristne i flere år, ikke kunne høre, hvad Gud sagde? Jeg tænkte på mit eget liv og opdagede, at for mig er det en proces at lære at høre Gud tale. En lære-proces. En udvikling. Det samme måtte gælde for disse børn, og jeg begyndte at tænke over, hvordan Gud taler til os, og hvordan vi nemmest hører ham tale – måske endda uden at opdage, at det er ham, der taler.

Og det er dét, denne tekst handler om. Jeg har forsøgt at beskrive de områder, hvor jeg mener, at et barn nemmest kan blive fortrolig med Guds stemme. Jeg er udmærket klar over, at Gud taler til os på mange andre måder, og at forskellige kirkeretninger lægger vægten på forskellige måder. Jeg har imidlertid oplevet, at børn er meget glade for denne undervisning. De lytter med alvor, og jeg tror, at de tager budskabet med sig hjem.

Jeg håber derfor, at du som lærer kan bruge denne tekst som springbræt til at undervise børnene på din måde.

Det kan være en fordel at dele teksten over flere gange – især hvis du ønsker at krydre undervisningen med personlige eksempler.

Under de enkelte billeder har jeg i parentes indsat nogle bibelvers, der kan bruges som baggrundsviden til dig som lærer.

Hvis du underviser børn, der endnu ikke har taget imod Jesus, vil jeg anbefale at uddybe undervisningen under billedet "Rent hjerte".

I øvrigt vil jeg anbefale, at denne tekst bliver efterfulgt af undervisning om stilletid og bibellæsning, så børnene får nogle praktiske redskaber til at lytte til Gud. *(Børn & Tro har udgivet tre andagtsbøger "Opdag Nyt" med andagter til to måneder i hver. De kan med fordel gives til børnene og bruges til dette formål).*

Dorthe Lykke Jensen, Børn & Tro

Hjælpemidler:

En snor og små klemmer, så illustrationerne kan hænges op, efterhånden som de bruges. Du kan også sætte dem op på en væg med blue-tac.

Et snavset spejl.

Et brev skrevet med sjuksket skrift eller på et andet sprog.
En Bibel.

Indledning

Mads, Rebecca og alle de andre børn var lige blevet færdige med at lytte til en voksen, der havde fortalt om at bede til Jesus hver dag. Nu var de på vej ud i grupper for at snakke om det, de havde hørt. Så snart de satte sig, udbrød Mads frustreret: "Jeg synes, at Gud er rigtig tarvelig!" "Hvorfor det?" spurgte læreren. "Fordi Gud aldrig taler til mig. Han taler kun til de voksne." "Ja," sagde Rebecca, "I siger, at Gud kan lide børn, men hvis det er rigtigt, hvorfor siger han så ikke noget til mig? Jeg vil rigtig gerne høre ham tale, men det er altid de voksne i min kirke, der siger, at de har hørt Gud."

Måske har du det, som Mads og Rebecca. Måske kunne du også rigtig godt tænke dig at høre Gud tale. Måske kan du ikke forstå, at han ikke har gjort det. Måske tænker du, at når Gud talte til Moses, Peter, Noa og alle de andre fra Bibelen, hvorfor taler han så ikke til dig.

Jeg er sikker på, at hvis du kunne tale med Moses, Peter eller en anden person fra Bibelen, ville de fortælle dig, at de alle måtte *lære* at høre Gud tale. I starten vidste de måske slet ikke, at det var Gud, der talte. Sådan var det i hvert fald for Samuel, som var et barn ligesom jer. I Bibelen kan vi læse, at da Gud talte til Samuel første gang, troede Samuel, at det var Eli, hans præst, der snakkede. Men Samuel lærte at genkende Guds stemme, og det kan du også lære.

Samuel hørte med sit øre Gud tale, men der er faktisk mange forskellige måder, som Gud taler til os på. I dag skal vi snakke om ni forskellige måder. Måske kan du ikke huske alle ni bagefter, men hvis du vælger at huske en eller to af måderne, kan du begynde at øve dig i at høre Gud tale.

1. Rent hjerte

Hvis du gerne vil høre, hvad Gud har at sige til dig, må du starte med at spørge dig selv, om du virkelig tror på Gud. Hvis du aldrig har fortalt Gud, at du gerne vil tro på ham, så gør det i dag. Bed ham om at komme ind og bo i dit hjerte.

Gud elsker dig og det vigtigste, han vil fortælle dig, er, at du har brug for at få dit hjerte rensed. "For hvad?" vil du måske spørge. Han ønsker at rense dit hjerte for alle de forkerte ting, du har gjort. Alle mennesker har gjort forkerte ting - de har syndet, står der i Bibelen (Romerbrevet 3,23). At synde er at gøre ting, der ikke er rigtige, og som Gud hader. Det er f.eks. at stjæle, lyve eller drille. Hvis du har synd i dit hjerte, har du brug for at bede Gud om at rense det, for hvis man har et snavset hjerte, er det meget svært at høre, hvad Gud har at sige. Det er ligesom at kigge i et snavset spejl – man kan ikke rigtig se billedet. *(Du kan eventuelt sende et snavset spejl rundt blandt børnene – det vil gøre undervisningen lettere at huske for dem).*

Sådan er det også med synden. Hvis hjertet er fuld af synd, kan man næsten ikke høre, hvad Gud siger. Han taler, men vi kan ikke høre det. Måske synes du, at det er svært at bede Gud om at rense dit hjerte, men du kan bruge dine helt egne ord, for Gud forstår dem godt! Du kan f.eks. sige: "Kære Gud. Jeg er ked af, at jeg har gjort så mange forkerte ting. Undskyld. Vil du rense mit hjerte og komme ind og bo i mig?" Når Gud flytter ind i et dig, bliver han boende, selv når du gør forkerte ting igen.

2. Samvittighed

En anden måde, Gud taler til os på, er gennem vores samvittighed (Romerbrevet 2,14-16). Mon ikke vi alle sammen har oplevet at få dårlig samvittighed over noget, vi har gjort. Gud har lagt samvittigheden i vores hjerter, så vi ved, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Hvis du f.eks. får dårlig samvittighed over, at du har drillet Sofie i skolen, så er det faktisk en måde, Gud taler til dig på. Han ønsker, at du skal stoppe med at drille hende. Nogle gange ønsker han endda, at du skal sige undskyld til hende. Men Gud ønsker faktisk også, at du skal bede ham om at tilgive dig de forkerte ting, du har gjort. Hvis du har bedt Gud om at bo i dig, så bor han der - også selvom du gør forkerte ting. Alligevel ønsker han, at du skal bede ham om at tilgive dig, så du igen kan få en god samvittighed, og så du nemmere kan høre, hvad han vil sige til dig.

Det kan også være, at du har dårlig samvittighed over, at du ofte stikker af fra opvasken, selv om din far har sagt, at det er din opgave derhjemme. Så gør noget ved det! Begynd at hjælpe med opvasken. Hvis Gud gennem din samvittighed ønsker at fortælle dig noget, så gør det. Når du lytter til din samvittighed og vælger at gøre det rigtige, viser du Gud, at du ønsker at lytte til ham. Hvis du vælger ikke at lytte efter din samvittighed, tror du så, at Gud har lyst til at tale til dig på andre måder? Du har jo vist, at du ikke gider lytte til ham.

(Du kan eventuelt som lærer uddybe denne forklaring om samvittigheden med det følgende afsnit, hvis tiden tillader det:

Man kan også sammenligne samvittigheden med et meget fintfølelse måleinstrument. Vi har nok alle oplevet, at når vi gør noget forkert, så giver samvittigheden et udslag. Her er det vigtigt at lytte til udslaget og ikke bare skubbe samvittigheden på plads ved at sige til sig selv, at det ikke betyder noget. For hvis vi bliver ved med at skubbe samvittigheden på plads uden at gøre noget ved det, den siger til os, så ødelægger vi det fine måleinstrument og så kan det ikke længere måle så præcist. Vi begynder at gøre forkerte ting uden at få dårlig samvittighed. Hvis vi beder Gud om tilgivelse for ikke at have lyttet til samvittigheden, så tilgiver han os og vil hjælpe os til igen at kunne mærke samvittigheden bedre.)

3. Bibelen

Nogle gange er det nemt at vide, hvad der er det rigtige at gøre, og nogle gange er det svært. Derfor er det godt at læse i Bibelen.

(Det er en god idé at stå med din egen Bibel i hånden under dette afsnit).

Bibelen er Guds brev til os. Sikke et langt brev. Sikke meget Gud har sagt til os – sikke meget Gud ønsker at sige til dig. I Bibelen kan vi lære en masse om, hvad der er det rigtige og det forkerte at gøre. Vi kan også lære en masse om Gud. Gang på gang kan vi læse, at han elsker os. Hvor er det dejligt at få at vide, at der er en, der elsker os og ønsker at hjælpe os hver dag. Gud ønsker at fortælle dig disse ting – ikke bare én gang men mange gange. Derfor er det vigtigt at læse i Bibelen. Hvis du ikke selv kan læse endnu, kan du måske få en anden til at læse højt for dig.

Jeg sagde før, at Bibelen er Guds brev til os. Det er et langt brev. Nogle ting i Bibelen er nemme at forstå, og andre er svære. Alligevel er det godt at læse i Bibelen, selv om man ikke forstår det hele. Måske har nogle af jer prøvet at få et brev fra en penneven, som var skrevet med en sjusket skrift eller måske på et andet sprog. *(Her kan du eventuelt holde et brev op, der er svært at læse).* Det var svært at læse. Og det var ikke nok at læse det én gang. Første gang, du læste det, forstod du lidt af det. Næste gang forstod du lidt mere og tredje gang endnu mere. Sådan er det også med Bibelen. Jo flere gange, du læser det samme, jo nemmere bliver det at forstå. Men der er nogle bøger i Bibelen, som er

nemmere at forstå end andre, og det kan være en god idé at starte med de nemmeste. Du kan for eksempel begynde med Lukasevangeliet eller et af de andre evangelier i Det Nye Testamente.

Det er også en god idé at lære bibelvers udenad, for de kan være en stor hjælp. Du har måske lært bibelverset fra Hebræerbrevet 13,5 udenad, hvor der står: "Gud har selv sagt: Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke." (*Vælg et bibelvers, børnene allerede kender.*) En dag, hvor en af dine venner har været rigtig tarvelig, og du tænker, at du ingen rigtige venner har, kommer du måske pludselig i tanke om dette vers. Så er det faktisk Gud, der taler til dig. Han siger, at han ikke svigter dig eller lader dig i stikken.

Det kan også være, at du sidder og læser i Bibelen, mens du tænker på, at du er sur på din storebror, der altid driller dig. Pludselig lægger du ekstra mærke til ordene i Lukasevangeliet 6,27-28, hvor der står: "Elsk jeres fjender, gør godt imod dem, der hader jer... bed for dem, der mishandler jer." Nu ved du, hvad Gud ønsker, at du skal gøre med din storebror: Bede for ham og gøre gode ting for ham. Måske tænker du ikke over, at det var Gud, der talte, men når vi pludselig lægger ekstra mærke til et stykke i Bibelen, kan det være Gud, der ønsker at sige noget til os.

Nogle gange, når du hører andre fortælle fra Bibelen, kan det også være, at Gud taler til dig gennem det, de siger. Det vil vi tale mere om senere.

Gud taler nemlig gennem Bibelen, og det er vigtigt, at vi læser i den og lærer vers udenad, så vi ikke går glip af alle de ting, Gud ønsker, at vi skal høre. Det er vigtigt at begynde at øve sig på at lytte til Gud gennem Bibelen, så vi år for år kan blive bedre til at høre, hvad han siger.

4. Sange

Ligesom det er vigtigt at læse i Bibelen og lære vers udenad, sådan er det også godt at synge kristne sange og lære dem udenad, for Gud taler også til os gennem sange. Kan I komme i tanke om nogle kristne sange, som er gode at lære udenad? Hvorfor synes I, at de er gode at kende? (*Lad børnene svare.*) Hvis du f.eks. går hen ad en mørk vej en aften, og du er bange, så er det dejligt at komme i tanke om sangen: "Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig. Der er intet umuligt for ham." Det er dejligt at vide, at Gud ønsker, at vi skal huske på, at han er den stærkeste. Eller hvad med sangen: "Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende"? Det er dejligt at komme i tanke om sådan en sang, hvis du er rigtig ked af det, for det er godt at vide, at Jesus er lige ved siden af dig.

(Her er det vigtigt at bruge sange, som børnene kender. Du kan også komme med et personligt eksempel på, hvordan Gud har talt til dig/opmuntret dig gennem en sang).

Gud taler til os gennem kristne sange. Han bruger dem til at opmuntre os med.

5. Bøn

At bede til Gud er at snakke med ham. Det er vigtigt at bede til Gud hver dag. Hvorfor? (*Lad børnene svare.*) Når vi beder til Gud, er vi sammen med ham, og dem, man er meget sammen med, lærer man bedst at kende. Hvis du er meget sammen med en bestemt person i klassen, er det nemt for dig at genkende hans eller hendes stemme i telefonen.

Men hvis en ny klassekammerat ringer til dig, er det ikke sikkert, at du genkender stemmen lige med det samme. Sådan er det også med vores venskab med Gud. Jo mere tid, vi bruger sammen med ham, jo nemmere bliver det for os at lægge mærke til, når han vil sige noget til os. Det er godt at have et fast tidspunkt hver dag, hvor man beder til Gud. Det kan være om morgenen, inden man skal i skole eller måske om aftenen, inden man

skal sove. Selv om du også kan bede til Gud på vej til skole, eller når du sidder oppe i et træ, er det godt at have et fast tidspunkt, hvor du er alene sammen med Gud.

Når du er sammen med Gud, kan du bede ham om at hjælpe dig med at bede for de rigtige ting. Når du har bedt ham om det, kan det være, at du pludselig finder på at bede for en i din familie, som er syg, eller for en klassekammerat, som du ellers ikke selv ville have fundet på at bede for. Gud kan tale til dig på den måde. Han kan hjælpe dig med at komme i tanke om de rigtige ting at bede for – måske uden at du opdager, at det var ham, der fik dig til det.

6. Lytte

I Bibelen står der, at Gud taler med en stille stemme (1 Kongebog 19,11-13). Det er sjældent, at Gud råber til os. Han taler stille og roligt til vores hjerte, og derfor kan det være svært for os at høre ham. Vi siger nogle gange, at Gud er en "gentleman". (*Spørg evt. børnene, om de kan forklare det ord*). At Gud er en "gentleman" betyder, at han venter høfligt på, at vi vil lytte til ham.

Det er meget svært at sidde stille og lytte til Gud, for vi er vant til, at der hele tiden skal ske noget. Vi er vant til, at fjernsynet larmer og at folk snakker til os. Men det er godt at tage bare et lille minut hver dag, hvor du sidder helt stille og prøve at høre, om Gud har noget, han vil sige til dig. Du kan f.eks. starte med at spørge Gud: "Er der noget, du ønsker at sige til mig?" Måske vil Gud tale til dit hjerte – måske lægger han en tanke i dit hoved, som du skal lytte til. Det kan f.eks. være, at du kommer i tanke om, at du skal hjælpe din lillesøster med lektierne eller måske, at du skal sige undskyld for noget, du har gjort. Gud har mange ting, han kan hjælpe os med pludseligt at komme i tanke om, selv om vi måske ikke opdager, at det kom fra ham.

(Her kan det være en god idé at komme med et personligt eksempel, som børnene kan forstå og forholde sig til. Lad være med at vælge et eksempel, der vil forvirre dem, fordi det måske egner sig bedre for voksne eller teenagere).

Det kan også være, at du sidder helt stille og tænker på Jesus. Måske kan du mærke, at han elsker dig eller måske bliver du fuld af fred. Det er dejligt. Bare sid stille, så længe du har ro på dig til at gøre det.

Måske hører du ikke noget. Alligevel er det vigtigt at lytte, fordi du viser Gud og dig selv, at du vil lytte til ham. Det glæder Gud, og det viser ham, at her er en person, han kan regne med!

En anden grund til, at det er godt at lytte, selv om du måske ikke hører noget, er, at når du lytter, "stiller du ind på hans kanal." Ligesom man kan stille en radio ind på flere forskellige kanaler, kan man også indstille sig selv på at lytte til Gud. Selv om du ikke hører noget, er du blevet sporet ind på den rigtige vej – på Guds vej, og så er det lettere for dig at gøre det rigtige resten af dagen, end hvis du ikke havde lyttet til Gud. Det kan nemlig være, at du senere på dagen kommer i tanke om, at du skal sende et brev til din oldemor. Det er nemmere for Gud at hjælpe dig med at komme i tanke om nogle rigtige ting, fordi du allerede har stillet ind på hans kanal.

Men det er også vigtigt at sige, at ikke alle de tanker, du får, kommer fra Gud. Selv om du har lyttet til ham, og selv om du har bedt ham om at tale til dig, vil du stadig høre dine egne tanker. Og nogle gange vil du tænke dårlige tanker, som ikke kommer fra Gud. Jo mere, du lærer Gud at kende, jo nemmere vil det være for dig at gennemskue hvilke tanker, der kommer fra Gud, og hvilke der ikke gør. Jo mere du læser i Bibelen, jo mere vil du lære, hvad han siger, og hvad han ikke siger. Vi må øve os i at lytte til Gud, så vi kan blive bedre til det.

7. Fred

Nogle gange lytter og lytter og lytter man til Gud, fordi man har brug for at få svar på et spørgsmål, man har stillet Gud. Det kan være, at du spørger Gud om, hvad du skal gøre, fordi det er svært for dig at finde ud af, om du skal tage til klassefest på fredag eller besøge din kusine i den anden ende af landet. Det kan også være, at når du bliver lidt ældre og du skal vælge uddannelse, at du spørger Gud: "Skal jeg gå på gymnasiet eller skal jeg blive elev i en skoforretning?" Man har brug for at få et ja eller nej, men man kan ingenting høre. Du tror måske, at Gud ikke vil hjælpe dig med at tage en beslutning, men det vil han gerne. Du kan bede ham om at hjælpe dig med at tage den rigtige beslutning. Bed ham om at påvirke dine tanker, så du vælger det rigtige. Når du har besluttet dig for, om det skal være det ene eller det andet, så fortæl det til Gud. Fortæl ham, at han gerne må ændre din beslutning, hvis han vil. I løbet af de næste dage, skal du mærke efter i dit hjerte, om du har fred og har det godt med den beslutning, du har taget, for Gud sender fred til os, når vi gør det rigtige. Hvis du er urolig over din beslutning, kan det være, at du skal vælge noget andet.

Når vi har bedt Gud hjælpe os med at tage en beslutning, vil han også hjælpe os, selv om vi har taget den forkerte beslutning. Mange mennesker har oplevet, at selv om de havde taget én beslutning, så gik det hele pludseligt i en hel anden retning, fordi Gud havde en bedre plan. Gud kunne se, at de ønskede at følge hans vilje, og derfor hjalp han dem, selv om de havde taget en forkert beslutning.

Gud taler til os gennem sin fred. Hvis vi gør det rigtige, vil vi også kunne mærke en fred i vores hjerte.

(Hvis du udelukkende underviser mindre børn, kan du eventuelt forkorte dette afsnit eller helt udelade det, da det muligvis vil gå hen over hovedet på dem. Hvis du har mange større børn, bør du måske vælge at gå endnu mere i dybden med dette afsnit).

8. Kirken

Også i kirken eller i børneklubben kan man høre Gud tale. Det kan f.eks. være, at der bliver sunget en sang, som du har brug for at høre. Det kan også være, at der bliver undervist i noget, du har brug for at lære. Måske bliver der fortalt om Josef, der blev solgt som slave af sine brødre, men selvom alt så håbløst ud, blev han ved med at stole på Gud og adlyde ham. Og en dag, hvor alt ser håbløst ud for dig, kommer du i tanke om denne historie fra Bibelen og får mod til at blive ved med at stole på Gud. På den måde kan Gud tale til dig gennem det, du hører i kirken eller i børneklubben. Når jeg står her og taler til jer i dag, håber jeg, at jeg siger noget, som Gud ønsker, at I skal høre.

Det kan også være, at der er nogle i kirken, der fortæller om deres oplevelser med Gud. På den måde hører du, at Gud lever i dag og ønsker at hjælpe os. Det er vigtigt at komme et sted og høre om Gud uge efter uge. Måske synes du ikke, at du får noget ud af det hver uge, men alligevel er det godt at komme. Det er nemlig vigtigt at høre om Gud igen og igen. Det kan være svært at være kristen, hvis man er alene om det, men når man er flere, kan man hjælpe hinanden.

9. Andre (mennesker)

I kirken kan man lytte til hinanden. Man kan bede for hinanden. Hvis der er noget, man ikke forstår, kan man spørge en anden. På den måde kan Gud også tale til os: Gennem de andre.

Det kan f.eks. være, at du synes, at Gud har sagt noget til dig, men måske ved du ikke, om det virkelig var Gud, der sagde det. Så er det godt, at man kan spørge en anden person, der tror på Jesus og som man stoler på, om han eller hun tror, at det var Gud, der sagde det. Nogle gange hører man forkert, og så er det godt, at andre kan hjælpe. Men Gud kan også tale til dig gennem andre mennesker, når de f.eks. roser dig eller opmuntrer dig, når du er ked af det.

Det kan også være, at Gud gennem et andet menneske fortæller dig, at du kan hjælpe ham med noget! Måske er der en dame, der siger til dig: "Jeg har bedt til Gud og sagt, at jeg har brug for en, der vil hjælpe mig med de små børn under gudstjenesten. Nu vil jeg spørge dig, om du har lyst til at hjælpe mig?" På den måde finder du måske ud af, hvilke ting, du er rigtig god til – hvilke ting, Gud kan bruge dig til. Gud ønsker, at vi skal bruge de ting, vi er gode til, til at hjælpe andre. Det gør ham glad. Måske vil han bruge nogle af dine venner til at fortælle dig, hvad du er god til. Eller måske vil han bruge dem til at opmuntre dig, når du er ked af det.

Afslutning

Gud har mange måder at tale til os på – også flere end jeg har talt om i dag. Nogle mennesker hører bedst på en måde og andre hører bedst på en anden måde. Det vigtigste er ikke, *hvordan* vi hører Gud tale, men *at* vi hører ham. Det vigtigste er, at vi, som har valgt at tro på Gud, begynder at øve os i at lytte. Gud taler til voksne, og han taler til børn. Han elsker os og ønsker, at vi skal forstå det, han siger.

Her til slut synes jeg, at I alle sammen skal se på de ni skilte. Tænk over, hvilke måder I vil begynde at øve jer i at lytte til Gud. Vælg f.eks. to skilte, som I vil huske på.

(Giv børnene tid til at vælge to skilte. Spørg, om der er nogle, der har lyst til at fortælle, hvilke skilte, de har valgt. Husk, at det skal være frivilligt, for det kan være meget personlige beslutninger, børnene har taget).

Lad os sammen bede Gud om at hjælpe os med at lære at lytte til ham. Lad os sidde helt stille et lille minut, mens vi beder Gud om at hjælpe os. Jeg vil herefter slutte af med at bede højt. *(Bed sammen. Efter bønnen kan du opfordre børnene til at stille spørgsmål. Du kan også fortælle dem, at de altid er velkomne til at komme til dig, hvis de er i tvivl om, hvad Gud har sagt til dem. Fortæl dem, at du vil tage dem alvorligt).*

Forslag til efterfølgende aktivitet

Til de mindste børn

Spil Memory med børnene med de små billeder som "brikker". Memory spilles ved at brikkerne blandes og lægges på bordet med bagsiden opad. Holdene skiftes til at vende to brikker hver. Når alle børn har set, hvad der er på de to brikker, vendes bagsiden opad igen på den samme plads. Børnene skal forsøge at huske, hvor de enkelte billeder ligger, og når et hold vender to ens brikker, får de et stik og må prøve én gang til. Hver gang et hold får stik, så tal om, hvad de billeder, der er på stikket, betyder. Når spillet er slut, kan du tale med børnene om, hvilke billeder (brikker) de hver især vil huske på.

Til de større børn

Tal med børnene om de forskellige måder, Gud taler på og som er blevet gennemgået i teksten. Kan de huske dem alle? Kan de huske, hvad de betyder? Spørg børnene, om de har oplevet, at Gud har talt til dem, og om de har lyst til at fortælle om det. Du kan også spørge børnene, om Gud taler til os på andre måder.

Børnene kan eventuelt lave små dramastykker, hvor de i mindre grupper skal vise en hverdagssituation, hvor Gud kan tale gennem en af de måder, vi har gennemgået. For eksempel: "Vis en hverdagssituation, hvor Gud taler gennem Bibelen." Det vil være godt for børnene i praksis at relatere undervisningen til deres egen hverdag.