

# GPS 33: DAVID OG GOLIAT

- et dukketeater skrevet af Chris Duwe (inspireret af DTS materiale Anastasis Feb '97)

Udgivet i Danmark af Børn & Tro – [www.børnogtro.dk](http://www.børnogtro.dk)

---

Historien om David og Goliat bliver fortalt. Men stykket introduceres gennem en samtale mellem to dukker om denne historie. Disse to er fra ”vor tid”. De opsummerer også stykket bagefter. Sammen med bibelhistorien får vi således nogle tanker, der er aktuelle for vores liv i dag.

**Roller:**

Dukke 1	helst dreng eller pige
Dukke 2	helst voksendukke med briller (kan laves af ståltråd)
Dukke 3	dreng, David
2/3 dukker	Brødrene
Person 1	Løve spillet af menneske
Person 2	Goliat spillet af menneske
2 får	spillet af børn

**Udstyr:** 3-6 Dukker,  
Dukkescene  
CD spor 1  
Evt. kostumer til får, løve og Goliat (kan udelades)

**Scene venstre og højre er sådan (set ovenfra):**

```
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
Ooooooo (Publikum sidder her) oooooooooooooo  
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
```

fårene (2 barn og en leder)

venstre

-----  
| (dukkerne er her). |

højre

# DAVID OG GOLIAT

- et dukketeater skrevet af Chris Duwe

---

## SCENE 1

*(Glad musik mens dukke 1 kommer op).*

Dukke 1: Åh, sikke en dejlig dag. Fuglene synger (*fuglelyde*), bilene dytter (*billyde*) og solen skinner (*sollyde*). Mmm.  
Har I det godt? (*Pause*).  
Ja? (*Pause*).  
Det er godt.  
Jeg har det også fint.  
Men nu skal I høre: Jeg leder faktisk efter nogen.

Dukke 2: *(”dukke-op-lyd”, og dukke 2 dukker op og forsvinder på venstre side af scenen).*

Dukke 1: Hmm, og jeg ved ikke, hvor jeg skal lede. Har I lyst til at hjælpe mig?

Dukke 2: *(”dukke-op-lyd” og dukke 2 dukker op og forsvinder på højre side af scenen).*

Dukke 1: Hvor skal jeg lede? (*dukke 1 går mod højre, mens...*)

Dukke 2: *(”dukke-op-lyd” dukke 2 dukker op på venstre side og ser mod venstre og ned, forsvinder igen).*

Dukke 1: Har I set et eller andet? (*musik*) Mmm. Men nej. Ja, er der eller...?  
*(dukke 1 går mod venstre mens...)*

Dukke 2: *(”dukke-op-lyd” dukke 2 dukker op på højre side, leder efter noget på gulvet, ser ned).*

Dukke 1: *(Dukke 1 opdager dukke 2).*

Nej, men se da der. Hallo og hej med dig!

*(dukke 1 går hen mod dukke 2).*

Dukke 2: Næ, men goddag da! Hvordan går det?

Dukke 1: Jo tak! Øhmm. Ved du hvad, jeg leder faktisk efter dig!

Dukke 2: Og jeg leder efter mine briller.

Dukke 1: *(Peger på brillerne.)* Hmmm. Er det dem, du tænker på, eller??!

Dukke 2: Åh, næ men se der, ja. Tusind tak *(forsvinder og tager dem på. Kommer op igen).*

Men øh, hvorfor skulle du have fat i mig?

Dukke 1: Ved du hvad, jeg har simpelthen lyst til at høre en historie. Har du lyst til at fortælle mig en historie? Eller, eller?

Dukke 2: Ja, det kan jeg godt. Men hvad vil du høre? Måske noget om en, der er på alder med dig?

Dukke 1: Ja, ja, ja, det lyder spændende! Ja, det lyder spændende. Hvem? Hvem?

Dukke 2: *(Begge dukkerne går mod højre side af scenen og forsvinder, mens de taler.*

Jo, ser du. I Bibelen læser vi om en, som hedder David. Og ved du hvad, han, var...

---

## SCENE 2

David: *(dukker op og ser sig omkring)*

*(Fra CD)* *(talen fortsætter på Cd'en, men dukken er ikke synlig)*

...han var den yngste lillebror af mange brødre. Han plejede at være ude i Guds skønne natur og passe på fårene.

David: *(han bøjer sig ud over scenekanten og ser ned på børnene:)*

Godmorgen får! Godmorgen!

*(fra CD)* Han kunne også lide at digte og spille musik. *(musik høres)*

David: *(synger/rocker)* Lalalalala, Herren er min hyrde, Herren er min hyrde lalala....

*(Fra CD)* Han var en herlig fyr. Engang imellem skete der noget farligt: En løve kom og prøvede at tage et af fårene!

Løven: *(dyster musik, løven springer frem fra højre scenceside og tager et af fårene).*

Brøøøø!

*(David slår ham i hovedet et par gange).*

Men David klarede det, han var lidt sej, forstår du.  
(*David skyder med sin stenslynge*)

Løven: Au, au, au, au. (*siger løven og forsvinder*)

David: Er alt i orden får? Går det godt, går, går det godt?

(Fra CD): En dag skulle David tage noget mad med til sine brødre, som var i krig mod nogen, der hed filistrene. Han tog maden og gik af sted. (*musik*).

David: Herren er min hyrde..triptrippeliptraptraptraptrap... Her har I så lidt mad.

Brødrene: Javel ja, Tak for det, det var fint, du. Mad mmm. Mad.

(Fra CD): Mens David var der, kom en af modstanderne frem.

(*Goliat kommer frem, viser muskler og praler*).

Han var en stor mand fra filistrene. Hans navn var Goliat. Han var cirka tre meter høj og meget stærk. Alle var bange for for ham. Han sagde:

Goliat: Ha ha ha...! Kom ud og slås med mig, I krystere! He, he, he...

(Fra CD): Da David hørte, at denne store mand hånedes hans brødre og alle som var med, sagde David:

David: Jeg er altså nødt til at slås med ham der, ja, det bliver jeg altså nødt til, jeg bliver nødt til at slås med ham.

(Fra CD): Men det gik jo ikke, syntes de andre – de sagde:

Brødrene: Du er jo bare en lille dreng! Du der er jo bare en lille dreng.

(Fra CD): Men David sagde:

David: Jeg har vundet over en løve og en bjørn – og Gud har hjulpet mig. Ja! Han hjælper mig også nu!

(Fra CD): David løb af sted for at slås mod Goliat. Goliat så, at David kom, og han sagde:

Goliat: Ha,ha,ha..., du er jo bare en lille dreng! Kom, så skal jeg tage dig!

(Fra CD): Men David sagde:

David: Nej da – ser du, du gjorde nar af Gud – men Gud hjælper mig! Og du kommer til at tabe, for du kan være nok så stærk – men Gud er stærkest!

(Fra CD):                   Og så gik de hen i mod hinanden....  
(Musik).

Og tilskuerne så på Goliat – og så på David – og så på Goliat og så på David,  
og så på Goliat, og så på David og så på Goliat og så på David.

Men David så på Goliat – og så tænkte han på Gud! Gud var jo meget større  
end Goliat – Hallo!

Og David havde fundet fem glatte sten, og nu brugte han sin stenslynge for at  
kaste sten direkte mod Goliat.

(Svinger slyngen).

Han ramte.

(Fløjtelyd)

Brødrene:                   Goliat gik lige i jorden. David havde vundet.  
Hurra.Bravo.Juhu...                   Hvor var det godt, hvor var det godt (m.m.)

---

(David-dukker forsvinder og dukke 1 og 2 kommer op igen).

Dukke 1:                   Ja, det synes jeg var en god historie, tusind tak, tusind tak.

Dukke 2:                   Men ved du hvad, denne historie betyder?

Dukke 1:                   Mmmm. Æmm ..Måske at det er i orden at kaste sten efter hinanden....

Dukke 2:                   Næ, nej - nej – det er i hvert fald ikke i orden. Vi må ikke kaste sten på  
hinanden. Men du så, at David vandt over Goliat, selv om David var lille.  
Hvorfor vandt David egentlig?

Dukke 1:                   Æh..., måske fordi Gud hjalp ham.

Dukke 2:                   Ja, det er helt rigtigt, og vi kan også bede Gud om hjælp. Det kan vi. Vi kan  
bede Gud om hjælp til alt, og han er altid parat til at hjælpe os.

Dukke 1:                   Øh, for resten, mm, det kan jeg en sang om, det der. Skal vi synge en sang om  
det her?

Dukke 2:                   Ja, det kan vi godt gøre. Skal vi (*host*), en-to-tre-fire

Sang:                       Han er stærk når jeg er svag, lær mig tage nye tag.  
Når det stormer, når det stormer, når det stormer, rundt omkring..  
Når det stormer, når det stormer, når det stormer, rundt omkring..  
Han er stærk...